



For Kalvehave og Stensby sogne



Nr. 4 · december-februar 2018-19

Sognebladet

Historisk person på Kalvehave Kirkegård

Min far er en historisk person. Han er folkehelt i to lande: Estland og Letland. Det kommer sig af, at min far i sin ungdom blev sendt til Estland med et lille kompagni soldater, for at befri dem for bolsjevikkerne, der havde overtaget Rusland.

Min far, Richard Gustav Borgelin (1887-1966), og hans lille kompagni - Dansk-Baltisk Auxilær Corps - kæmpede mod kommunisterne (bolsjevikkerne) i Estland og Letland. Det gjorde de, da England krævede, at Danmark deltog i kampen om at befri Østersøen ved Tallinn (daværende Reval), så russerne ikke sad på hele Østersøen. Efter nogen modstand gav den danske regering efter og sendte et lille kompagni danske soldater til Tallinn. Dette kompagni ledede min far. Det tog ham 3 måneder at befri Estland og tre måneder at befri Letland. Den estiske regering gav min far jorden på størrelse med Fyn i gave derfor, hvorpå der lå et slot, som han selv købte. Desuden fik han en fin pension.

Min far boede på slottet i Estland i 20 år. Han var en betydelig person, der var med til at lede landet. Det hjalp estere til

selv at lede deres land i årene bagefter. I 1937 gik min far fallit med slottet på grund af meget lave priser på dets afgrøde. Så solgte han slottet og købte en dejlig villa i stedet. I 1939 kom bolsjevikkerne tilbage til Estland og besatte landet igen. De dræbte alle godsejerne, men de fandt ikke min far med det samme. Han blev i Estland i endnu to år, da han talte både estisk og russisk flydende og var meget afholdt i landet, men en dag fik han at vide, at hvis han ikke forlod landet øjeblikkeligt, ville han blive slået ihjel. Han flygtede da og kom hjem til Danmark.

I 1989 blev Estland fri igen for bolsjevikkerne efter 50 års besættelse.

Mange år efter blev jeg opsøgt af den estiske regering, fordi de ville lægge blomster og sætte lys på min fars gravsted, samt rense bogstaverne på gravstenen. Ambassadøren var meget rørt og udtrykte Estlands taknemmelighed for de tyve år i frihed. Taknemmeligheden er så stor, at de betaler for gravstedet bliver vedligeholdt, så min far ikke går i glemmebogen, når jeg dør. Derfor er min fars gravsted bevaringsværdigt.

*Ann-Mari Borgelin
Revej 59, 4220 Korsør*



Sognepræst Knud Munck
Langøvej 2, 4772 Langebæk
Tlf. 55 39 50 37
Mobil nr. 40 34 90 99
E-mail: knud.munck@mail.dk
Træf.: Ti.-fre. 10-12, lø. eft. aftale.
Mandag: fredag, der skal ringes til sognepræsten vedr. kirkelige handlinger.

Præst Eva Brinck Jensen
Grønsundvej 255, Damsholte
4780 Stege, Tlf. 55 81 60 24
E-mail: ebye@km.dk

Organist: Lennart Lindegaard
Algade 35, 2. th.
4760 Vordingborg
Tlf. 21 26 23 83
E-mail: lennartlindegaard@yahoo.dk

Kirkesanger: Hans Erik Albrekt
Ålborgvej 4, 4793 Bogø By
Tlf. 29 20 31 50 · h.e.albrekt@mail.dk

Kalvehave Kirke
Kirkevejen 2, 4771 Kalvehave
www.kalvehavekirke.dk

Graver: Ole Nielsen
Kirkevejen 2, 4771 Kalvehave
Tlf. 55 38 81 05 (bedst 12-13)
E-mail: olegraver@mail.dk

Kalvehave Menighedsråd:
Formand Birgit Hasling
Sundvej 43, 4771 Kalvehave
Tlf. 30 62 41 62
birgit.hasling@gmail.com

Kirkevæрге/præstegårdsudvalgsformand: John Thøfner
Sandvig Kohave 2, Sandvig
4735 Mern, Tlf. 20 47 50 42
E-mail: 188jat@gmail.com

Peterskirken i Stensby
Skovstræde 20, 4773 Stensved
www.stensbykirke.dk

Graver: Joan Jensen
Skovstræde 20, 4773 Stensved
Tlf. 55 38 61 57 + 51 51 31 57 (bedst 12-13)
E-mail: graverstensbykirke@gmail.com

Stensby Menighedsråd:
Formand Sonja Andersen
Stensby Linie 11, 4773 Stensved
Tlf. 23 68 87 47
E-mail: sonja_jensen@outlook.dk

Kirkevæрге: Thomas Carlsen,
Vordingborgvej 50, 4773 Stensved
Tlf. 25 66 15 80
E-mail: 2mascarsen@gmail.com

Redaktion: Knud Munck,
Sonja Andersen og Birgit Hasling

**Deadline for næste blad:
5. jan 2019**

Tryk: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup



MENIGHEDSRÅDSMØDER - Der er offentlig adgang til alle møderne

Kalvehave Menighedsråd afholder møder i Langebæk Præstegård:

Torsdag den 31. januar
Torsdag den 28. februar
Alle dage kl. 10.00



Stensby Menighedsråd afholder møder i "Graverhuset" i Stensby:

Onsdag den 12. december
Onsdag den 9. januar
Onsdag den 13. februar
Alle dage kl. 18.30

Historien om Jørgen Langebæks familie - der ligger på kirkegården lige ved muren...

Her ved muren på Kalvehave Kirkes sydside ligger hele fire generationer efter *Jørgen Langebæk*: Det er dennes far Carl Henrik Langebæk samt hans farfar oldefar og tipoldefar.

Tipoldefaren - Christian Nielsen (1751-1835) - var, som der står på stenen, første kammertjener hos Frederik VI. Christian Nielsen blev begravet på Assistens Kirkegård i København. Da gravstedet blev nedlagt, blev stenen, som har kunstnerisk værdi, bevaret. I 1967 blev den restaureret og flyttet til Kalvehave Kirkegård.

Kongen fandt, at hans kammertjeners søn Carl (1805-1884) - *Jørgens oldefar* - var begavet og bekostede hans uddannelse. Han blev cand. theol. i 1826. I 1833 blev han sognepræst i Kalvehave, hvor han virkede til 1881. Han døde i 1884 og blev begravet på Kalvehave Kirkegård. I 1912 blev gravstedet ved et gavebrev skænket til slægten.

Det fortælles, at kongen på et tidspunkt sagde til faderen, at Carl skulle søge embedet i Kalvehave, som dengang var et ret stort kald. Sønnen søgte ikke, da han mente, han var for ung for så stort et embede. Kongen tilkaldte ham og bebrejdede ham hans ulydighed ved ikke at søge, som hans konge havde sagt, og han forlangte, at



han straks skrev en ansøgning, som den enevældige konge derefter bevilgede.

Carl Niensens søn, Michael Cosmus Bornemann Nielsen - *Jørgens bedstefar* - blev født i Langebæk Præstegård, og han blev også cand. theol. og fungerede nogle år som kapellan for faderen i Kalvehave. Han blev begravet i 1930 på Solbjerg Kirkegård i København, og stenen blev omkring 1970 flyttet til Kalvehave Kirkegård.

Han havde 11 børn, som i begyndelsen af 1900-tallet tog navnet Langebæk. Den yngste søn, Carl Henrik Langebæk - *Jørgens far* - døde i 1971 og blev begravet i Kalvehave.

Jørgen Langebæk er søn efter Carl Henrik Langebæk og er kommet med disse oplysninger (Brev 4. august 2004).





HØSTGUDSTJENESTE

Den 16. september 2018 fejrede vi årets høst ved en høstgudstjeneste i Stensby kirke. Kirken var flot pyntet med korn, blomster og frugter. Under prælediet bar spejderne kurve med frugt, grønt og blomster ind i kirken, hvilket var en dejlig oplevelse og en fin optakt til menighedens tak for årets høst.

Efter gudstjenesten solgte spejderne produkter, fremstillet af årets frugter og bær, samt brød. Det er en dejlig tradition, at spejderne medvirker ved høstgudstjenesten, hvilket vi vil fastholde og takke spejderne for.

Sonja Andersen, formand

MENIGHEDSMØDE:

Lørdag den 22. september 2018 om formiddagen, var der menigheds møde i Stensby sogn. Mødet blev indledt med en kort andagt ved sognepræst Knud Munck. Derefter bød menighedsrådet på kaffe og rundstykker, inden vi indledte årets menigheds møde.

Det var for menighedsrådet en god oplevelse, at de fremmødte deltog i debatten om hvad der var sket, og hvad man ønsker af aktiviteter i fremtiden.

Vi gik en tur rundt på kirkegården, hvor det igangværende arbejde blev drøftet og kommenteret. Alt i alt en god formiddag. Tak til deltagerne, og på gensyn næste år.

På menighedsrådets vegne – Sonja



KYNDELMISSE

Søndag den 3. februar kl. 15.00 afholdes der kyndelmisse-gudstjeneste i Kalvehave Kirke. Det er et fællesarrangement for alle de fire Langebæk-kirker. Ud over prædiken og fællessalmer er der musikalske indslag og oplæsning af digte, og efter gudstjenesten serveres der kyndelmisse-pandekager.



AKTIVITETER

STUDIEKREDSEN i præstegården

Langebækkirkerne har igennem lang tid haft en litterær studiekreds, hvor vi læser fortrinsvist nyere nordisk litteratur. Vi er ca. 20-30 mænd og kvinder, der mødes og gennemgår en roman eller novellesamling en gang om måneden. Det er gerne den sidste tirsdag i måneden, og mødestedet er dels Langebæk og dels Mern Præstegård.

Vi skal gøre opmærksom på, at der er plads til nye medlemmer. *Henvendelse til Knud Munck, 55 39 50 37, eller Lise Hovgaard, 55 38 63 41.*



For at svare på det tager vi en tur tilbage til barndommens Vimmerby og følger derefter Lindgrens liv og forfatterskab frem til hendes død i Stockholm 2002. Et liv, der var badet i lys, men også præget af mørke og melankoli. Og i øvrigt af et stort politisk engagement.

Astrid Lindgren forstår at nærme sig barnets inderste liv i de mest eventyrlige, intense og sørgelige øjeblikke, og hun tror på, at Gud råder, selv om hun ikke tror på ham.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Første søndag i advent, den 2.

december kl. 9.00 i Stensby og Kalvehave kirker kl. 10.30. Lucia-optog og spejdere. Koret medvirker i Kalvehave Kirke.

”Ni læsninger” i Stensby Kirke søndag den 9. december kl. 14.00. Koret medvirker.

”Syng julen ind” i Kalvehave Kirke søndag den 16. december kl. 10.30. Koret medvirker.



NYTÅRSAFTEN

Mandag den 31. december kl. 13.30 i Kalvehave Kirke og kl. 15.00 i Stensby Kirke er der nytårgudstjeneste, hvor vi byder det nye år velkommen.



Efter gudstjenesten serveres der champagne og kransekager, og vi skåler for det nye år.

ASTRID LINDGREN-aften

Ved sogneaftenen den 17. januar kl. 19.00 i Langebæk Præstegård kommer litteraturanmelder og præst Liselotte Wiemer og fortæller om børnebogsforfatteren Astrid Lindgren.

Næst efter H.C. Andersen er hun vel det nordiske navn i verdenslitteraturen, som flest børn og voksne kender. Men hvem var hun egentlig - dette sammensatte menneske?



Det SPØGER på Bogø

Den 14. februar kl. 19.00 i Langebæk Præstegård kommer kirkesanger og altmuligmand Hans Erik Albrekt og fortæller en slægtshistorie fra Bogø med særlig henblik på ”Den hvide pige på Bogø”, som også er foredragets titel.



Salmedigteren Matthias Claudius



Matthias Claudius (der også gik under pseudonymet Asmus) blev født i byen Reinfeld i Holsten den 15. august 1740. Han tilhørte en gammel dansk præsteslægt, hvis aner kunne føres tilbage til Ribe Stift. Selv studerede han også teologi (og senere også retsvidenskab) i Jena.

Allerede i studietiden udgav han sin første bog, "Tändeleien und Erzählungen" ("Fjollerier og fortællinger"), der dog ikke fik gode anmeldelser. Han fik ikke eksamen, men rejste så - 1764-65 - til København, hvor han blev venner med digteren Friedrich Gottlieb Klopstock, og denne kom til at præge hans litterære karriere.

I 1768 tog han Hamburg og de følgende to år arbejdede han som redaktør på Viktor Klopstocks Hamburgischen-Adress-Comptoir-Nachrichten, hvor hans opgave bestod i at indsamle børsnoteringer og skrive meddelelser om ankomende skibe. Viktor var bror til den overfor nævnte digter Friedrich Klopstock. I 1771 drog Claudius til Wandsbeck uden for Hamburg, som dengang hørte under den danske krone, og han blev her redaktør af handelsbladet "Der Wandsbecker Bothe", grundlagt af Heinrich Carl von Schimmelmann. Claudius indførte egne digte, fortællinger og essays i bladet, hvor anvendte pseudonymet Asmus. Bladet blev under hans ledelse kendt i hele Tyskland og blev det første tyske folkeblad.

Hans finansielle situation var til stadighed anstrengt, indtil han i 1785 opnåede et legat af den danske kronprins Frederik, der havde fået øjnene op for Claudius' litterære kvaliteter. Det var også Frederik, der skaffede ham stillingen som bestyrelsesrevisor for banken Schleswig-Holsteinischen Speciesbank i Altona, hvilket arbejde sikrede ham en indkomst uden at gå ud over hans litterære arbejde. Han kunne nu leve et stille og roligt liv i Wandsbeck med sin kone og 12 børn. I Hamburg kom Claudius ind i et litterært miljø og fik bl.a. kendskab til de to berømte romantiske forfattere Herder og Lessing.

"Der Wandsbecker Bothe" ophørte desværre med at udkomme i 1875, og Claudius var nu uden arbejde, men gennem Herders formidling blev han i 1776 redaktør af "Hessen-

Darmstädtischen privilegierten Landeszeitung" og kom til at virke som overlandskommisær.

Men arbejdet som embedsmand og medarbejder ved det ovennævnte landbrugstidsskrift passede ham dårligt, og han havde svært ved at indordne sig under de hierarkiske forhold i forvaltningen. Derfor rejste han snart efter tilbage til Wandsbeck.

Claudius havde i den foregående tid bedrevet en række begavede afhandlinger, der behandlede moralske og religiøse emner, og derudover var han forfatter til en række smukke og humoristiske digte, hvoraf nogle blev oversat af Rahbek til dansk. Bl.a. digtet "Der var en kæmpe Goliath".

I sine sidste år kom krigsbegivenhederne omkring Hamburg under Napoleonskrigene til at bringe ham en del forstyrrelser for Claudius. Han måtte flygte til Kiel i 1813 og senere til Lübeck. Den 21. januar 1815 døde han i sin svigersøns hjem i Hamburg. Han blev begravet på kirkegården bag Kristuskirken i Wandsbek. Flere forskellige steder i Wandsbek holdes mindet om Claudius i hævd, bl.a. på markedspladsen, hvor der er opstillet en skulptur af ham.

Claudius' værker findes spredt i forskellige samlinger og tidsskrifter, først og fremmest i "Wandsbecker Bothe". I 1775 begyndte Claudius at udgive flere bind tekstsamlingen "Asmus omnia sua secum portans (oder Sämtliche Werke des Wandsbecker Bothe)". Han samlede værker tæller i alt otte bind. I 1860 udkom et udvalg af Claudius' værker i dansk oversættelse af C.H. Thurah.

Claudius er kendt for sin jævne og folkelige stil i sine værker, og han regnes for at være en skribent for folket. Hans digte har en egen ægte naivitet, der går lige i hjertet.

Den Danske Salmebog har medtaget to salmer af Claudius: høstsalmen "Vi pløjed og vi så 'de" (DDS 730, opr. "Wir pflügen und wir streuen") og den smukke aftensalme "Sig månen langsomt hæver" (DDS 769 - "Abendlied: Der Mond ist aufgegangen").

KALVEHAVE KIRKE

Døgte:

5. august 2018
Mikkel Piilmann Balken, søn af Diana Balken og Jens Piilmann Nielsen.

26. august 2018
Nicholai Agerskov Jørgensen Kjær, søn af Rikke Agerskov Jørgensen og Michael Them Kjær.

26. august 2018
Kristoffer Skov Thorngaard, søn af Lene Skov og Rolf Vallebo Thorngaard.

1. september 2018
Milo Johannes Weinell, søn af Tilde Nielsen og Mikkel Weinell.

6. oktober 2018
Malthé-Emil Matheo Skov Jensen, søn af Tanja Skov Jensen.

6. oktober 2018
Willads Ørnsholt Svensson, søn af Maria Bjarnskov Svensson og Christian Ørnsholt Hansen.

Vielse:
25. august 2018
Camilla Rothmann og Andreas Breuning Sørensen.

7. oktober 2018
Lise Hansen og Konrad Cierniejewski.

Døde, begravede og bisatte:

30. juni 2018
Birgit Lene Due.

25. juli 2018
Sven Børge Jensen.

6. august 2018
Alf Flemming Hansen.

27. august 2018
Bente Astrid Nielsen

11. september 2018
Vagn Kistrup Nielsen.

27. september 2018
Anita Støving Nielsen.

PETERSKIRKEN

Døgte:

7. juli 2018
Yrsa Sigga Capion Nymann, datter af Tanja Capion Nymann og Nick Capion Olsen.

4. august 2018
Malthé Emil Høj, søn af Malene Juul Høj og Nick Hansen.

19. august 2018
Felix Frederik Højgaard Ludvigsen, søn af Louise Maria Højgaard Ludvigsen og René Højgaard Ludvigsen.

Vielse:

7. juli 2018
Tanja Nymann og Nick Capion Olsen.

4. august 2018
Malene Juul Høj og Nick Hansen.

18. august 2018
Kamilla Lise Jensen og Bjarne Hindborg Hemmingsen.

15. september 2018
Vibeke Løf Busted og Johnny Kirchheiner Johansen.

Døde, begravede og bisatte:
20. juni 2018
Inger Andrea Dybdahl.

22. juni 2018
Ole Benny Nelson Jensen.

18. juli 2018
Grethe Viola Vang.

21. juli 2018
Kurt Hardon Foged-Nielsen.

2. september 2018
Ida Inga Maja Hansen.

2. oktober 2018
Sonja Irene Olsen.

Gudstjenester

Dato		Kalvehave Kirke	Peterskirken
2. december	<i>1.s.i advent</i>	10.30 KM (Kor) ★	9.00 KM
9. december	<i>2.s.i advent De ni læsninger</i>	10.30 KM ★	14.00 KM (Kor)
16. december	<i>3.s.i advent "Syng julen ind"</i>	10.30 KM (Kor) ★	Ingen
23. december	<i>4.s.i advent</i>	9.00 KM	10.30 KM ★
24. december	<i>Juleaften</i>	14.30 KM	16.00 KM
25. december	<i>Juledag</i>	9.00 KM	10.30 KM ★
26. december	<i>2. juledag</i>	Ingen	10.30 KM (Kor)★
30. december	<i>Julesøndag</i>	10.30 KM ★	Ingen
31. december	<i>Nytårsaften</i>	13.30 KM	15.00 KM
6. januar	<i>H. 3 k. søndag</i>	10.30 KM ★	9.00 KM
13. januar	<i>1.s.H.3 k.</i>	9.00 KM	10.30 KM ★
20. januar	<i>2.s.e.H.3 k.</i>	10.30 KM ★	Ingen
27. januar	<i>3.s.e.H.3 k.</i>	9.00 KM	10.30 KM ★
3. februar	<i>Kyndelmisse Fællesgudstjeneste i Kalvehave Kirke</i>	15.00 KM & AMK (Kor)	
10. februar	<i>S.s.e.H.3 k.</i>	Ingen	9.00 AMK
17. februar	<i>Septuagesima</i>	10.30 KM ★	9.00 KM
24. februar	<i>Seksagesima konfirmanderne medvirker</i>	Ingen	10.30 KM ★

KM = Knud Munck - AMK = Alex Mark Knudsen

★ = Kirkekaffe



Kirkebil kører til pastoratets kirker og Langebæk Præstegård for ældre og gangbesværede. Egenbetaling 20 kr. Bestilling dagen før til Dantaxi, tlf. 70 25 25 25.

Gudstjenester på plejehjemmet Skovbo

Onsdag den 2. januar ved KM
Onsdag den 6. februar ved KM
Alle dage kl. 14.30

Beboerne i de nærliggende boliger er også velkomne.

